

RTV Drenthe Cassata, 9 april 2016

Ja, dat was me wat, het radiogesprek in de Cassata-uitzending, samen met Rob B. en de heer Oosterveld over de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. Het liep aardig uit de hand. Rob vertrok al chagrijnig van huis, omdat hij op zo'n zonnige dag veel liever in het veld had gezeten en weinig heil zag in een gesprek. Bovendien slaat hij op hol bij ambtelijk taalgebruik, wantrouwt het door slechte ervaringen. Hij heeft jarenlang, en met veel geduld, geprobeerd om (zorgelijke) ontwikkelingen in natuurterreinen, onderbouwd met eigen en andermans waarnemingen en onderzoek, onder de aandacht te brengen. Zijn ervaringen en kennis coördineerde hij met de betreffende instanties, hij heeft artikelen geschreven en lezingen gegeven voor en aan beheerders. Ze klopten hem op de schouders: goed gedaan Rob, dankjewel, de directie van SBB is bij hem op bezoek geweest, prima gesprek, correspondentie met beleidsmakers van Natuurmonumenten gevoerd, beloften gedaan, en ondertussen veranderde er niets en werd het alleen maar erger. Onder zijn ogen werd en wordt kapotgemaakt waar hij voor leeft. Zijn fenomenale kennis genegeerd en doodgezwegen omdat het de beheerders niet welgevallig is. Rob ging helemaal los, ik kreeg de slappe lach en Oosterveld was beledigd, wat ik me kan voorstellen, want na de uitzending ging Rob nog even flink door. Later is het min of meer bijgelegd.

Thuis kreeg ik op de kop van mijn man, hij had halverwege de radio uitgezet, kon het niet meer aanhoren. Afijn...

<http://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/3/Cassata/aflevering/8461>