

Het Verhaal van Pieterrr

Wat een artikel voor het tijdschrift van Werkgroep Roofvogels Nederland zou worden, mondde uit tot de publicatie van een boek. Het Verhaal van Pieterrr van Maria Quist uit Dwingeloo.

DWINGELOO

Maria Quist maakte er een bijzonder document van ter nagedachtenis aan vriend en roofvogelliefhebber Pieter de Haan die in maart dit jaar overleed op 57-jarige leeftijd.

Pieter de Haan was een junk, zwerver, schaapherder, blauwe maandag boeddhist, Darwinist en bijna moordenaar. Hij zat jarenlang in diverse gevangnissen, het Pieter Baancentrum en de Mesdagkliniek. Zwoer drank en drugs af, na een lange weg van diep vallen en weer opstaan.

Vóór zijn detentie werkte hij enige tijd als schaapherder op het Balloërveld, na zijn detentie was hij voornamelijk actief als natuurbeschermers. Liefde voor de natuur en met name (roof)vogels gaven een nieuwe invulling en weer enige kwaliteit aan zijn leven.

Voor het boekje dook Maria in de mappen met brieven, mails en fotomateriaal van en over Pieter. Eerder schreef Maria het boek Troostvogels, na het overlijden van haar zoon. 'Ik had aanvankelijk geen doelgroep, noch met Troostvogels, noch met het Pieterboekje. Tijdens het schrijven en de reacties die

daarop volgden, namen de dingen hun loop. Troostvogels heeft, ongepland, troost geboden aan andere ouders van een overleden kind en dat gaf en geeft mij weer steun. Iets soortgelijks gebeurt er nu met het Pieterboekje.'

Maria wil met het verhaal over Pieter mensen een inkijkje geven in een wereld die voor velen onbekend is. De wereld van junks, daklozen, criminelen en het gevangenisleven. 'Pieter geeft ze een gezicht, niet als 'loser', maar als een sterke persoonlijkheid met lef. Er verschijnt regelmatig negatieve publiciteit over (voormalige) tbs'ers die in crimineel gedrag terugvallen. Het kan echter ook goed uitpakken. Pieter is hiervan een mooi voorbeeld.'

Het boekje roept veel positieve reacties op, ook van het Openbaar Ministerie en de Mesdagkliniek, waar het boekje inmiddels op verzoek van cliënten en personeel in de bibliotheek beschikbaar is gesteld voor cliënten. Waar Maria wel mee zit, zijn de gevoelens van de mensen in Assen die Pieter destijds te grazen heeft genomen. 'Ik kan me hun frustratie voorstellen, wanneer blijkt dat er een boekje is verschenen

over iemand die voor hen het kwaad in eigen persoon vertegenwoordigde. Als ik wist wie de slachtoffers waren, zou ik deze mensen graag in kennis willen stellen en ze zoveel mogelijk te behoeden voor opgerakelde ellende. Ik wil ze het boekje graag opsturen, als ze het tenminste willen lezen.'

Maria denkt dat Pieter het feit dat hij wordt opgevoerd als mens en niet alleen als een minderwaardige junk en crimineel, zou hebben gewaardeerd. 'Hij heeft verschrikkelijke dingen gedaan, waar hij veel spijt van had. Hij is afgekickt van heroïne, wiet en drank. Heeft zijn leven weer in eigen hand genomen en geprobeerd er iets van te maken, met de middelen die hij had. Naast al zijn slechte eigenschappen was Pieter ook iemand met lef. Hij had een sterk karakter en een scherp waarnemings-

vermogen, zowel wat hemzelf als zijn omgeving aanging. Zijn brieven, waarvan een aantal passages opgenomen in het boekje, zijn hilarisch, hij had humor. Met name over zijn brief aan het Wereld Natuurfonds (blz 58 en laatste deel blz. 59) hebben Rob en ik veel plezier gehad.'

Het Verhaal van Pieterrr is te bestellen via www.mariaquist.nl of de boekhandel. In Dwingeloo is het boek te koop bij het Brinkhuus.



Boekomslag van Het verhaal van Pieterrr.