

## BRIEF VAN DE DAG BOMEN WAREN NIET SCHULDIG AAN ZIJN DOOD



Gedenksteen voor verkeersslachtoffer in Dwingeloo.

Foto Arie Kievit

De provincie Gelderland wil in de Achterhoek 343 oude eiken kappen vanwege een dodelijk ongeval, waarbij een van de eiken 'in de weg stond'. Teneinde soortgelijke ongelukken te voorkomen, is besloten dat alle eiken weg moeten. Een verwerpelijke drogreden!

In 1999 verongelukte onze 17-jarige zoon. Zijn vriend, die net zijn rijbewijs had, botste midden in het dorp met hoge snelheid tegen een boom. De boom was licht beschadigd, de vriend kwam er goed vanaf, onze zoon was op

slag dood. Aan de boom hebben we een nestkastje gehangen.

Ik hou veel van bomen en nog oneindig veel meer hield ik van mijn prachtige kind, maar het is nooit in mijn hoofd opgekomen om de boom verantwoordelijk te houden voor zijn dood. De verantwoordelijke is altijd degene achter het stuur én de overheid die in het overvolle Nederland snelheid faciliteert door op veel wegen de maximale snelheid op te voeren tot 130 km/uur. Hiermee wordt een verkeerd signaal afgegeven, vooral aan onervaren

jongelui die graag voor Max Verstappen spelen en zich het gevaar niet realiseren. Het aantal dodelijke verkeersongelukken is sindsdien weer toegenomen, slachtoffers zijn vaak jonge mensen, in de bloei van hun leven.

Niet de bomen dienen te worden aangepakt, maar de (wan)beleidmakers, autobestuurders, en al degenen die verantwoordelijk zijn voor dood en verderf op de wegen en het levenslange verdriet dat er mee gepaard gaat.

**Maria Quist**, Dwingeloo